

Nieuwsbrief Nr.32

December 2024

Hartelijk dank

We willen iedereen heel hartelijk bedanken! Dankzij u hulp de afgelopen jaren in de vorm van giften, ideeën en gebeden hebben we weer veel kunnen betekenen voor de mensen in Malawi. Daarvoor zijn wij vooral God erg dankbaar, we ervaren Zijn Zegen telkens weer.

Bezoek aan Malawi door Alfred en Ada

Afgelopen zomer was ik (Ada) na 5 jaar weer in Malawi. Wat was ik verrast door de grote goedlopende bananenplantage. Een heel groot stuk omheinde grond vol met bananenplanten die vol hingen met de grootste en vooral dikste bananen die ik ooit gezien heb. Er werken twee gedreven jongens die er voor zorgen dat alles goed reilt en zeilt. De stokken met bananen worden nog groen verkocht aan de lokale kopers die verkopen ze dan door op de markt zodat ze een bron van inkomsten hebben. Wat zijn die bananen lekker en voedzaam. In de winkel kunnen de mensen de bananen ook per stuk kopen. Terwijl wij er waren is de hele plantage ook voorzien van mest om het proces nog te verduurzamen.

Ik heb zelf heel veel met de kinderen gewerkt. Elke dag kwamen er meer kinderen op onze sport en spelmiddagen af, de laatste dag telden we 123 kinderen. We speelde badminton, voetbal, bellenblazen, ballonnen wedstrijden, tekenen en rekenen op wisbordjes, spelletjes loco, blokfluit spelen etc. Het was een waar feest elke dag weer. We zijn blij met het basketbal veld waar de kindern lekker de ruimte hebben om te spelen.

Ook bezochten de sponsorkinderen ons, fijn om te zien dat ze het goed doen op school. Ze zijn echt blij en dankbaar dat ze naar school kunnen. Gelukkig is de lagere school gratis zodat de jongere kinderen allemaal naar school kunnen. Ze moeten daar wel een schooluniform dragen wat voor sommige gezinnen te duur is en dat kan een reden zijn dat ze thuis blijven.

We zijn blij met de kinderen die al een sponsor hebben gevonden, maar er zijn er nog veel die niet naar school kunnen door gebrek aan financiering. Voor 25 euro per maand kunt u een schoolkind sponsoren.



Tyfoon in het zuiden

In november is er in de Sionskerk in Alphen aan de Rijn een collecte gehouden voor de Odini Malawi Stichting,

Met deze opbrengst is hulp geboden aan Iona, een weduwe uit het dorp Likhubula. Haar huis was ingestort door de cycloon die het zuiden van Malawi trof vorig jaar. Voor deze weduwe was het erg moeilijk om een nieuw onderkomen op te bouwen, omdat ze geen vast inkomen heeft en voor meerdere kinderen moet zorgen. Op de foto's is ze te zien bij haar oude ingestorte huis en bij haar nieuw gebouwde huis. Ze wil jullie graag bedanken voor jullie hulp en Gods zegen toewensen!



Voedseltekort

Ook dit jaar is er helaas weer een voedselschaarste en hebben we al 30 gezinnen kunnen helpen aan een zak mais, we hopen op nog meer financiële ruimte om nog velen te kunnen voorzien in mais wat hun eerste levensbehoefte is. Helpt u mee?

Sanitary pads

Afgelopen jaar hebben we weer honderden sanitary pads uit kunnen delen, Wat een feest was dat. Vaak missen meisjes school omdat geen middelen hebben voor tijdens hun menstruatie. Door middel van deze wasbare sanitary pads kunnen ze ook tijdens hun menstruatie naar school en hoeven ze niet elke maand een week te missen. We hopen nog veel meer meisjes hier van te voorzien. Voor 10 euro voorziet u een meisje



aan een setje sanitary pads.

Nieuwe website

We zijn heel blij met de nieuwe website gerealiseerd door Herman de Vos, binnenkort online, vergeet niet om een kijkje te nemen www.odinimalawi.nl

Gezegende Kerst

We willen u allen gezegende feestdagen toewensen en hopen dat u ook in 2025 de Odini Malawi Stichting een warm hart toedraagt. Uw giften zijn meer dan welkom.

Rekeningnr.: NL42 INGB 0009 522918 t.n.v. Odini Malawi Stichting, Weegpad 31, 3371 HH Hardinxveld- Giessendam.